

KONING ARTHUR

TEKST & TEKENINGEN: *DE WOLF*



EEN ROYALE KERST









IN ROOK OPGEGAAN! WAT 'N RARE PIPO WAS DAT ?!



EN HIJ HEEFT WOORD GEHOUDEN ! ALLE BOMEN ZIJN VERANDERD IN GOUD.

DIT IS PRACHTIG !



IK BEN RIJK !  
SCHATRIJK !!!



GOUD ! OVERAL PUUR GOUD ! DIT IS DE MOOISTE SRAF VAN M'N LEVEN !



HIHIHI!  
WAT 'N SUFFERD !

DIE VENT MAG ME ELKE DAG ZO'N LESJE KOMEN GEVEN , HOOR !



JE HEBT GELIJK. DIT SLAAT ECHT NERGENS OP. JE VRAAGT JE AF WAT HIER ACHTER ZIT .

ACH, BIJ VEEL VAN DIE TOVENAARS ZIT ER EEN STEEKJE LOS...

WAARSCHIJNLIJK DOOR AL DIE FORMULES DIE ZE UIT HET HOOFD MOESTEN LEREN.



JAHOEEOE !!!

HOERA !!!

HUP, HUP !



WAT SCHELT ER?

WE ZIJN HIER WEG!  
GEDAAN MET WROETEN AAN  
EEN HONGERLOON. NU ZIJN  
WE ZELF RIJK.



WAT EEN STROP! HET HELE  
LAND LOOPT LEEG!

BAH, OGERUIMD  
STAAT NETJES. DIE  
ZEURPIETEN HADDEN  
ALTIJD WAT AAN TE  
MERKEN.



MAAR ALS ALLE BOEREN WEG-  
TREKKEN, ZITTE WE BINNENKORT  
ZONDER VOEDSEL.

WELNEE, ER ZIT  
WILD GENOEG IN  
HET BOS.



DAT STUK KERSTTOVENAAR  
DACHT ME BEET TE NEMEN,  
MAAR IK ZIE NERGENS  
PROBLEMEN.

IK HEB ME  
ZELFS NOG  
NOOIT ZO GOED  
GEVOELD.



WE STARTEN ONMIDDELIJK MET  
HET SMELTEN VAN ENKELE  
BLOKJES!



DAN LAAT IK DE BESTE  
GOUDSMID VAN HET LAND EEN  
NIEUWE KROON MAKEN. EN 'N  
MOOIE GOUDEN  
RING...



WAT ZEG IK: TIEN  
GOUDEN RINGEN. EN  
EEN GOUDEN TROON. EN  
EEN NIEUW KASTEEL  
...HELEMAAL VAN  
GOUD!!!



IK VOORZIE TOCH 'N  
PROBLEEM. AL DAT GOUD  
MOET GESMOLTEN WORDEN.

HOEZO?!  
WAT IS HET  
PROBLEEM?



OM GOUD TE SMELTEN  
HEEFT DE MENS HET VUUR  
UITGEVONDEN. SIMPEL  
TOCH!



!?





**EINDE**